

**HERINNERINGEN UIT
DE LOOPBAAN VAN
EEN INDISCH OFFICIER**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649601660

Herinneringen Uit De Loopbaan Van Een Indisch Officier by W. A. van Rees

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

W. A. VAN REES

**HERINNERINGEN UIT
DE LOOPBAAN VAN
EEN INDISCH OFFICIER**

257

HERINNERINGEN UIT DE LOOPBAAN

VAN EEN

INDISCH OFFICIER.

10/10/10

Vertical line on the right side of the page.

HERINNERINGEN *2537*

UIT DE LOOPBAAN

VAN EEN

INDISCH OFFICIER

DOOR

W. A. VAN REES.

Scenes of my youth, developed, crowd to view,
To which I long have bade a last adieu!
Scenes of delight, inspiring youthful themes
Friends lost to me for aye, except in dreams.
Braam.

DERDE DRUK.

TWEEDE SERIE.

'S GRAVENHAGE EN LEIDEN.

M. J. VISSER, VAN DEN HEUVELL & VAN SANTEN.

1860.

DS619

R44

1869

v. 2

JAVA'S BINNENLANDEN.

II.

991

4

I.

Waarin Robert zich wel wat geheimzinnig aanstelt. — Zijn aankomst te Gombang.

Na al hetgeen ik regtstreeks en van ter zijde heb vernomen, behoef ik mij niet lang te bezinnen over het al of niet vervolgen der »Herinneringen." Dagbladen en Tijdschriften hebben ze genadig behandeld — geprezen soms — en de Uitgevers bevelen zich aan. De goede wenken mij gegeven, hoop ik te volgen. Niettegenstaande de opmerkingen van een recensent, zal ik nog vele uitheemsche woorden moeten gebruiken, omdat er bepaalde militaire uitdrukkingen zijn, die in de herinneringen van een indisch officier niet mogen ontbreken, evenmin als de scheepstermen bij Marryat. De »Herinneringen" zijn zelfs door vrouwen gelezen, waarvoor ze toch niet geschreven waren; sommige deden zij lagchen, anderen wel eens een traan wegvegen. Reden genoeg voor mij, Robert, om tevreden te zijn, om meer dan tevreden te zijn, om te genieten van het welslagen. Soms zou ik in geestverrukking (ijdelheidskoorts?) kunnen uitroepen: »publiek, ik acht u innig!" (in tegenstelling van den enthousiast Multatuli, die anders den spijker goed raakt als hij van Java spreekt) maar dan bepaal ik mij wijselijk tot een extra-omhelzing mijner dierbare wederhelft, die met een vriendelijk lagchend gelaat zich laat omhelzen, en misschien wel bij haar zelve denkt: »die Robert zal nooit wijs worden!" doch die ... medegeniet.

Voor dat ik van het tegenwoordige afstap om mij weer in het verleden, te verdiepen, moet ik nog een enkel woord zeggen over