HET LIED VAN SCHIJN EN WEZEN: EERSTE BOEK

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649773213

Het Lied van Schijn en wezen: eerste boek by Frederik van Eeden

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd. Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

FREDERIK VAN EEDEN

HET LIED VAN SCHIJN EN WEZEN: EERSTE BOEK



Reden Traverin war ...

HET LIED VAN SCHIJN EN WEZEN

EERSTE BOEK

UITGAVE VAN W. VERSLUYS

AMSTERDAM MCMI
TWEEDE DRUK.

PT 5% 31

das auge gib unserem auge, das auge auszuschauen aus den leibern überschauen und unterscheiden mögen wir dise welt

RIGVEDA (üb. Ludwig, 130, 4.)

hinweg meine lieder gehn, wie rinder nach der weide, suchend den weit-ausschauenden Rov. 82, 16.



Zoo ik dit mag verdienen, dat ik 't Licht dat ik wel vaak, maar nimmer nog gestadig heb glanzen zien — 't welk mijn versmacht gezicht

zoekt angstiglijk en fel, dat het verzadig zich aan zijn éénig heil, die groote bron van helderheid, — dat ik dit licht genadig

zag stralen gelijkmatig — en herwon, geduldig in een wankelloos vertrouwen, weer 't helderst wat ik ooit bereiken kon maar dan voor goed, — zoo zal ik naarstig bouwen aandachtig dienend, een hecht woordgestel, een vast statuur van zegging, en niet rouwen

om mijner woorden vrijheid, als ik knel in sterk gareel van schoone stelligheid hun rustloos schoon en hun bizarre spel.

Mijn dagen worden rijper, zie, de Tijd spreekt niet zooveel meer tot mij, en der dingen verbijstering heeft hij tot rust geleid,

't Eeuwige wees hij in veranderingen, dit was zijn zegen, daar ik alle kracht der ziel nu durf in ééne richting dwingen.

O zuiverheid, o weergalooze macht van orde en maat, — o vastheid der relatie, gewogen als fijn goud, wel omgebracht hebt gij veel liefs, welks teergegroeide gratie nog niet kon dragen uwen harden dwang en door u zonk in dorre desolatie,

veel bleek jong schoon verworgt de gouden spang der regelmaat, zoo 't niet kon evenwegen 't wicht harer kracht, — maar leeft ooit schoonheid lang

te teer voor wet? is wetteloos gestegen ooit eenig leven boven eeuwen uit? — In reinheid scherp is al 't behoud gelegen

van wat behoud begeert, — dus zal 't geluid dat uit mij rijst, ook leeren te gedoogen den ban der regelmaat, zoodat ontspruit

zeldzame sterkte, wonder glansvermogen, uit binding van wild schoon en stroef gebod. Te weinig heeft zich 't trotsche woord gebogen